

Για πολλά χρόνια οι Άγγλοι διοικούσαν το νησί μας. Ήρθε όμως η στιγμή που οι Κύπριοι δεν άντεχαν άλλο να ζουν σκλαβωμένοι. Ήθελαν να ελευθερωθούν. Ζητούσαν από τους κατακτητές να φύγουν και να αφήσουν την Κύπρο. Οι Άγγλοι όμως δεν έφευγαν από τη χώρα μας.

Τότε οι Κύπριοι αποφάσισαν να πάρουν τα όπλα και να πολεμήσουν για να διώξουν τους κατακτητές. Δημιούργησαν μια οργάνωση, την Ε.Ο.ΚΑ, η οποία είχε σκοπό να προετοιμάσει τον Αγώνα των Κυπρίων.

Ο αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α άρχισε την 1^η Απριλίου του 1955. Τα παλικάρια της Ε.Ο.Κ.Α αγωνίστηκαν με θάρρος απέναντι στους ισχυρούς εχθρούς. Πολέμησαν τους Άγγλους σε πόλεις και χωριά. Πολλοί από αυτούς έγιναν αντάρτες και πολέμησαν τον εχθρό στα βουνά, ζώντας κρυμμένοι σε κρησφύγετα. Όλα τα παλικάρια της Ε.Ο.Κ.Α. ήταν γενναία και πολεμούσαν τους Άγγλους με τα λιγοστά όπλα που είχαν στη διάθεσή τους. Είχαν όμως δύναμη στην ψυχή τους και μια μεγάλη δίψα για ελευθερία, κάτι που τους έκανε πολύ δυνατούς. Ακόμη και τα παιδιά βοηθούσαν στον απελευθερωτικό αγώνα. Έκαναν διαδηλώσεις, φώναζαν συνθήματα εναντίον των Άγγλων και μετέφεραν μηνύματα στους αγωνιστές.

Για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, το χώμα της Κύπρου ποτιζόταν με το αίμα των ηρώων μας. Σε αυτόν τον αγώνα πολλοί αγωνιστές σκοτώθηκαν στις μάχες. Οι Άγγλοι συνέλαβαν αρκετούς αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α. Τους έβαλαν στα κρατητήρια και τους βασάνισαν. Εννιά αγωνιστές απαγχονίστηκαν. Μερικοί από τους ήρωες που θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας είναι ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Μάρκος Δράκος, ο Στυλιανός Λένας, ο Κυριάκος Μάτσης, ο Χαρίλαος Μιχαήλ, ο Μιχαήλ Κουτσόφτας, ο Στέλιος Μαυρομμάτης, ο Ανδρέας Παναγίδης, ο Μιχαλάκης Καραολής, ο Ανδρέας Δημητρίου, ο Ιάκωβος Πατάτσος, ο Ανδρέας Ζάκος και ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Σήμερα οι αγωνιστές αυτοί, είναι θαμμένοι στα Φυλακισμένα Μνήματα.

Όσες όμως προσπάθειες κι αν έκαναν οι Άγγλοι να σταματήσουν τον Αγώνα των Κυπρίων αυτές δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Οι Κύπριοι συνέχισαν να αγωνίζονται για την πατρίδα τους. Η ελευθερία που με τόσο αίμα και θυσίες κέρδισαν τα παλικάρια μας δεν άργησε να έρθει. Ο απελευθερωτικός αγώνας τελείωσε το 1959. Οι Κύπριοι απέκτησαν την ελευθερία που τόσο ήθελαν και η Κύπρος μας έγινε ανεξάρτητο κράτος.

Ερωτήσεις

1. Ποιος ήταν ο σκοπός της Ε.Ο.Κ.Α;
2. Πώς βοήθησαν τα παιδιά στον απελευθερωτικό αγώνα;
3. Αναφέρω μερικούς ήρωες της Ε.Ο.Κ.Α
4. Ψάχνω στο διαδίκτυο και διαβάζω περισσότερες πληροφορίες για κάποιον από τους ήρωες της Ε.Ο.Κ.Α. Μπορώ επίσης να ψάξω και για σημαντικές μάχες ή γεγονότα (π.χ. έναρξη του αγώνα, η μάχη στον αχυρώνα Λιοπετρίου, η σύλληψη του Παλληκαρίδη, του Αυξεντίου κι άλλων ηρώων)